

Rit voor 2 gezinnen op 23 Mei 2021

Om ongeveer 10.15 kwamen de 1e Motor en Trike-rijders al aan waarbij ze werden ontvangen met koffie en cake.

De meesten waren al nat bij aankomst, ze hadden al pittige buien onderweg gehad.

Er kwamen Trikers en Bikers van verschillende stichtingen die allemaal graag mee wilden rijden.

Gelukkig werd het weer steeds beter en wordt het zo goed als droog.

De gezinnen kwamen rond 10.45 aan (ze wilden graag bij het honk komen, vandaar de start vanuit Doniaga).

Meindert heette iedereen van harte welkom, en legde uit wat de bedoeling was. Motoren eerst en daarachter de Trike Rijders.

Joop vertelde voor wie en waarom we deze rit reden, en werd het tijd om aan te kleden en een plekje op de trike te zoeken.

Met de hulp van Sorbo werden de kinderen goed aangekleed, er hingen genoeg warme jassen en broeken in de opslag, zo konden ze warm gekleed een plekje uitzoeken: er waren genoeg trikers.

Het was een mooie rit richting Laaksum, waar een pauze werd ingelast voor ongeveer een half uur en zo reden ze met een alternatieve route weer richting Doniaga.

Daar waren de vrijwilligers druk aan het werk voor soep en broodjes, braadworst en gehaktballen.

Om ongeveer 14.00 uur kwam de hele stoet al toeterend het erf op!

De warme soep met broodjes smaakten heerlijk, zo ook de braadworst en gehaktballen.

De gezinnen zaten gezellig aan de tafel en hadden het erg naar de zin.

Dagmar had een prachtige troostdeken gehaakt, deze werd aangeboden aan moeder Lisa. Dit gezin heeft een zware en moeilijke tijd achter de rug, en moet alles nog een plekje geven, wat niet meevalt. We wensen hen nog heel veel sterkte.

Ook de kinderen werden natuurlijk niet vergeten. Ze kregen allemaal een tasje met inhoud en DE BEER met het leren hesje aan met daarop het logo van OD4K.

Het was erg gezellig nazitten, bijna niemand had haast om naar huis te gaan.

We hebben weer heerlijk bijgepraat tot het tijd werd om afscheid te nemen .

De gezinnen bedankten ons voor deze geweldige geslaagde dag en gingen met een goed gevoel weer naar huis.

En dan weer opruimen met de vrijwilligers, heel erg bedankt hiervoor!







